

# Vier reden voor absolute rassen-segregatie

18 februari 2012

**Ekklesia Evangelie korps Holland- Kwartiermakers Nieuws**

## **Vier reden voor absolute rassen-segregatie (rassenafscheiding)**

God heeft strenge bevelen aan Israël gegeven om hun bloed zuiver te houden en zich niet met andere natiën mochten vermengen. Dit zal Gods bloedstroom “Zijn erfdeel” vertroebelen en dat is wat satan wil. O, de duivel is slim.

Zo slim zelfs, dat hij zelfs een wanbegrip van het Evangelie gebruikt, om rassenvermenging te propageren (Jozua 23:11-13). In Deuteronomium 7:1-6 geeft God vier redenen waarom Hij Israël beveelt om “Apart = Heilig” te laten blijven.

1). In vers 4, omdat de heidenen het Volk van God zouden verleiden, om achter hun goden aan te gaan. Het argument, dat zij beiden Christenen zijn, dan valt dit gevaar weg, maar hun bloedstroom is nog steeds hetzelfde. God heeft geen kleinkinderen. Het geloof in Jezus Christus veranderd het bloed van de mens niet en ook niet zijn aard.

2). Volgens vers 4, zou Israël dan de Levende God verlaten en achter andere goden aangaan. Dit is precies wat er gebeurt. De nazaten van zo’n verbintenis dwalen weg van God om achter vreemde goden aan te gaan. Onze liberalistische en filantropische vaktheologen maken een fout als zij denken dat het door elkaar mengen door middel van huwelijken, de wereld naar God zal brengen, alleen omdat men denkt dat geloof in Jezus Christus de enige maatstaf is. Mensen komen niet tot geloof door mensen uit te huwelijken, of door ander sociaal verkeer met elkaar, maar alleen door prediking van het Evangelie. Jezus heeft ons bevel gegeven om Zijn getuigen te zijn in de Kracht van de Heilige Geest, om daardoor het Licht in de duisternis te laten schijnen. Hij heeft ons nergens het recht gegeven om de wetten van God te verbreken.

3). Israël mocht zich niet met andere natiën vermengen, want zij was een heilig volk van God (vers 6) Heilige betekent: ‘afgezonderd’. Afgezonderd voor een speciaal doel. Dit doel is alreeds beklemtoond. Indien zij hun bloed zouden vermengen en niet meer afgezonderd zijn, zullen zij niet meer aan hun doel beantwoorden.

4). Vers 6 zegt dat Israël uitverkoren is vanuit de volken rondom, om Gods eigendomsvolk te zijn. Zij zouden dus direct tegen de bevelen en wensen van God ingaan indien zij weer terug zouden gaan en hun identiteit onder de andere volkeren verliezen door bloedvermenging/uitbastering.

Vele van onze kerkleiders beschouwen het geheel Bijbels en keuren het goed dat de joden zich apart willen houden. Zover ik weet is daar nog nooit drukte overgemaakt.

Dat joden alleen met joden moeten trouwen, zij worden immers verondersteld om het Israël van God te zijn. Hadden zij maar geweten hoe in werkelijkheid hun bloed vertroebeld is! Maar als het ware Israël van God haar bloed zuiver wil houden, dan zijn de veroordelingen van wereldse kant niet van de lucht en schreeuwt men dat dit rassendiscriminatie is.

Wij hebben u vier redenen gegeven waarom God Israël ten strengste verboden heeft om zich met andere natiën mocht vermengen door de huwelijks- of kerkelijke band. Er zijn nog veel meer redenen maar die worden behandeld in artikelen die daar in het bijzonder op ingaan.

Kolonel G.J. van Loon Evangelist voor het Verloren Huis Israël

